



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΕΞΑΡΧΙΑ ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ÖKUMENISCHES PATRIARCHAT
GRIECHISCH-ORTHODOXE METROPOLIE VON DEUTSCHLAND
EXARCHAT VON ZENTRALEUROPA

BONN DEUTSCHLAND

D-53227 BONN-BEUEL
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2
D-53185 Bonn
Postfach 300555
Telefon: 0228-97 37 84-0
Telefax: 0228-97 37 84-24
www.orthodoxie.net

Πασχαλινὸ Μήνυμα
Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρώας Εὐρώπης
Αὐγούστινον

(Βόννη, Ἀγιο Πάσχα 2020)

* * *

Ἄγαπητοί μου Χριστιανοί ὄρθδοξοι τῆς Γερμανίας,

τὸ φετινὸ Πάσχα εἶναι διαφορετικό· διαφορετικὸ ἀπ' ὅσα ἔχουμε ζήσει ὅλοι μας μέχρι τώρα καί, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, διαφορετικὸ ἀπ' ὅλα ὅσα πρόκειται νὰ ζήσουμε στὸ μέλλον. Ἄντι νὰ γιορτάσουμε τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας ὡς συνήθως στὴν ἐκκλησίᾳ, στὴν ἐνορίᾳ, μὲ τὴν οἰκογένειά μας, εἴμαστε ἀπομονωμένοι: τὸ κοινὸ πανηγύρι μεταβλήθηκε φέτος σὲ γεγονός μοναξιῶντας καὶ μοναχικότητας.

Πληθώρα συναισθημάτων μᾶς κατακλύζουν. Ἀρχικὰ εἶναι ό φόβος γιὰ τὴ δικῇ μας ὑγείᾳ καὶ γιὰ τὴν ὑγείᾳ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀγαπᾶμε. Μαζὶ εἶναι ἡ αἰσθηση τῆς ἀδυναμίας καὶ ὁ θυμὸς γι' αὐτὴν τὴν κρίση, γιὰ τὴν ὁποίᾳ δὲν φταῖμε. Εἶναι ἀκόμα τὸ πένθος γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ χάσαμε, εἴτε ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς ἀσθένειας εἴτε γιὰ ἄλλους λόγους στὸν καιρὸ τῆς πανδημίας. Καὶ φυσικὰ εἶναι καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη γιὰ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς γιατρούς, τὸ νοσηλευτικὸ καὶ τὸ ἐρευνητικὸ προσωπικό, ποὺ στέκονται στὸ πλευρό μας, ἐκείνους ποὺ μᾶς διευκολύνουν στὴν καθημερινότητά μας καὶ ἐκείνους ποὺ αὐτὲς τὶς μέρες εἶναι γιὰ μᾶς παρόντες σὲ δ, τι χρειαστεῖ. Ὡς Ποιμενάρχης τῆς Ἐκκλησίας μας ἐδῶ στὴ Γερμανία, θὰ ἥθελα νὰ προσθέσω στὰ πρόσωπα αὐτὰ καὶ τοὺς ἵερεῖς μας, οἱ ὁποῖοι, λαμβάνοντας ὑπόψη ὅλες τὶς νομοθετικὲς διατάξεις καὶ ὀδηγίες, τελοῦν τὶς καθημερινὲς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ βαριὰ καρδιά, λόγω τῆς ἀπουσίας τῶν Χριστιανῶν, καὶ συμπαραστέκονται στοὺς πιστούς μας μὲ κάθε τρόπο, συνεχίζοντας νὰ σηκώνουν τὸν σταυρὸ τῆς ἱεροσύνης τους.

Φέτος καὶ ἡ νηστεία μας ἦταν ἐντελῶς ἰδιαίτερη, διότι ἡ ἀποχή μας δὲν ἀφοροῦσε μόνο τὶς διατροφικές μας ἐπιλογές, ἀλλὰ καὶ τὶς κοινωνικὲς ἐπαφές μας, τὴν ἐλευθερία τῶν μετακινήσεών μας καὶ φυσικὰ καὶ τὸν ἐκκλησιασμό μας. Αὐτὸ ποὺ λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴ νηστεία, ὅτι δὲν πρέπει δηλαδὴ νὰ τὴ βλέπουμε βασικὰ ὡς ἀπώλεια ἢ ἀποχή, ἀλλὰ ὡς πνευματικὸ κέρδος, ἴσχυει κι ἐδῶ. Δὲν πρέπει νὰ μείνει στὴ μνήμη μας μιὰ κρατικὴ ἀπαγόρευση, ἀλλὰ ἡ προσπάθειά μας γιὰ τὴν ὑγείᾳ τῶν συνανθρώπων μας. Τὸ μήνυμά μας εἶναι: ὅχι ἀπώλεια, ἀλλὰ κέρδος.

Καὶ ποιό εῖναι τὸ κέρδος μας στὸ φετινό, τόσο παράδοξο, Πάσχα; Θὰ μπορούσαμε νὰ θυμηθοῦμε, τί σημαίνει γιὰ μᾶς κάθε Πάσχα: μιὰ νέα ἀρχὴ καὶ περισυλλογὴ γιὰ τὸ νόημα τῆς ζωῆς, τῆς ἀληθινῆς ζωῆς. «Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ» ψάλλουμε κάθε χρόνο τὴν Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ φέτος τὸ ψάλλαμε, θὰ μπορούσαμε ἵσως νὰ ποῦμε, νοερά. Κι ἂν εἴχαμε τὴν αἰσθηση ὅτι, κατὰ κάποιον τρόπο, καὶ ἡ δική μας ζωὴ βρίσκεται στὸν τάφο, θυμηθήκαμε ὅτι Ἐκεῖνος, ποὺ βρίσκεται στὸν τάφο, εἶναι ὁ Χριστός, κι ἔτσι δὲν γίνεται λόγος γιὰ ἕνα νεκρό, ἀλλὰ γιὰ τὴν ἴδια τὴν Ζωή. Ἡ ζωή μας μετὰ τὴν κρίση θὰ εἶναι διαφορετική, ὅταν θὰ ἐγκαταλείψουμε τὸν τάφο τῆς ἀπελπισίας, τῆς ἀπομόνωσης καὶ τῆς ἀσθένειας. Ἡ ζωή μας θὰ εἶναι, ὅπως ἥταν ἡ ζωὴ τοῦ Λαζάρου μετὰ τὴν τετραήμερη ἀνάστασή του. Εἶμαι βέβαιος ὅτι, μετὰ τὴν ἐμπειρία τοῦ θανάτου, ὁ Λάζαρος ἔζησε διαφορετικά. Κι ἐμεῖς θὰ ζήσουμε διαφορετικὰ μετὰ τὴν κρίση. Ὁπως λέει ἕνας ἀναστάσιμος ὑμνος: «Χθὲς θαβόμουν μαζί σου, Χριστέ, σήμερα βγαίνω ἀπὸ τὸ μνῆμα μὲ τὴν ἀνάστασή Σου· χθὲς σταυρωνόμουν μαζί σου· δόξασέ με κοντά σὲ Σένα, Σωτήρα, στὴ Βασιλεία Σου».

Αὐτὴ τὴ δόξα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, σὲ ὅλη της τὴν ὄμορφιὰ καὶ τὴ χαρά, σᾶς εὔχομαι ἀγαπητοί μου Χριστιανοί Ὄρθδοξοι τῆς Γερμανίας. Σᾶς καλῶ σὲ προσευχὴ καὶ σὲ μιὰ ἐκ νέου ἀνακάλυψη τῆς πίστης στὸν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Κύριο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Σᾶς προσκαλῶ νὰ συλλογιστεῖτε τὶς ἀληθινές, τὶς μόνιμες ἀξίες τῆς ζωῆς μας. Καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ μείνετε πιστοὶ στὴν κοινὴ Μητέρα μας Ἑκκλησίᾳ, ἡ ὁποία, ἰδίως στοὺς δύσκολους αὐτοὺς καιρούς, βοηθᾷ ὅπου μπορεῖ καὶ γι’ αὐτὸ ἀξίζει κι Αὐτὴ τὴ δική μας βοήθεια. Ὁ ἄγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος συνοψίζει: «Ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς καὶ ἡ ζωὴ θριαμβεύει. Αναστήθηκε ὁ Χριστὸς καὶ κανένας νεκρὸς πιὰ σὲ μνῆμα· διότι, μὲ τὴν ἀνάστασή Του ὁ Χριστὸς ἔγινε ἡ ἀρχὴ τῆς ἀναστάσεως ὅλων τῶν κεκοιμημένων. Σ’ Αὐτὸν ἀνήκει ἡ τιμὴ, ἡ δόξα καὶ ἡ δύναμη στοὺς αἰῶνες τῶν αἰώνων»!

**Εὔχομαι σὲ ὅλους ἕνα εὐλογημένο Πάσχα!
Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!**

Ο Μητροπολίτης σας



† ὁ Γερμανίας Αὔγουστίνος