

Περιμένουμε από όλους μια προαιρετική δωρεά αγάπης.
Για το σύνολο του ποσού των δωρεών σας προς την Ενορία μας θα λάβετε απόδειξη για να το δικαιολογήσετε στην Εφορία, αν έχετε γράψει καθαρά τη διεύθυνσή σας πάνω στο βεβαιωτικό της κατάθεσης.

Dauerauftrag – Συνδρομητής
για την εκκλησία μας

Ich(Wir) bitte(n), folgenden Dauerauftrag zu Lasten meiner/unserer

Konto-Nr. _____

mit dem Betrag 5€ 10€ 20€ €

mit dem Verwendungszweck - Spende / Kirchenbeitrag -

vom Auftraggeber _____

erstmalig am : _____ monatlich / zweimonatlich/ ¹/₄-jährlich/
¹/₂-jährlich / jährlich auszuführen.

Letzte Ausführung : _____

Empfänger : G.O.M. Kirchengemeinde Zoodochou Pigis Wuppertal

IBAN: DE90 3305 0000 0000 3943 20

BIC: WUPSDE33

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Bankverbindung : Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
Stadtsparkasse Wuppertal – IBAN: DE90 3305 0000 0000 3943 20 – BIC: WUPSDE33



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΖΩΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΟΥΠΠΕΡΤΑΛ

www.orthodoxie-wuppertal.de

Tel 0202 - 70 07 62 & Fax 70 26 40

Email : wuppertal@orthodoxie.net

Uellendahler Str. 407

D-42109 Wuppertal

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 9



ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ - ΉΧΟΣ ΠΛ. Α΄

Αναλήψεως μάνδρας σεπτόν δομήτορα,
χαροποιού πένθους μύστην, καρδιακής προσευχής,
ταπεινώσεως και νήψεως το έσοπτρον,
ύμνοις, Γεώργιον, πιστοί, ώσπερ ομολογητών, τιμήσωμεν νέον εύχος,
βοώντες, φρούρει θεόθεν, σημειοφόρε, τους ικέτας σου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

03.11.	Κυριακή	Ε΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία	09.00
03.11.	Κυριακή	Εσπερινός του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη	18.00
04.11.	Δευτέρα	Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη - Θεία Λειτουργία	09.00
09.11.	Σάββατο	Αγίου Νεκταρίου – Θεία Λειτουργία	09.00
10.11.	Κυριακή	Η΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία	09.00
12.11.	Τρίτη	Ιερά Παράκληση στον άγιο Γεώργιο Καρσλίδη Στη συνέχεια	18.00
12.11.	Τρίτη	Ομιλία στο πνευματικό κέντρο με θέμα : « Περιμένοντας τα Χριστούγεννα » Ομιλητής : ο Ιερατικός Προϊστάμενος της ενορίας Oberhausen π. Γεώργιος Κατζιγκάς	19.00
13.11.	Τετάρτη	Αγ. Ιωάννου Χρυσοστ. & Γρηγορίου Παλαμά Θ. Λειτουργία	18.00
16.11.	Σάββατο	Εσπερινός	18.00
17.11.	Κυριακή	Θ΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία	09.00
21.11.	Πέμπτη	Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου - Θεία Λειτουργία	09.00
23.11.	Σάββατο	Εσπερινός	18.00
24.11.	Κυριακή	ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ - Θεία Λειτουργία	09.00
25.11.	Δευτέρα	Αγίας Αικατερίνης - Θεία Λειτουργία	09.00
30.11.	Σάββατο	Εσπερινός	18.00

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

16.11. Σάββατο Ερμηνεία του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου **19.00**

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Κάθε **Κυριακή** μετά το Κήρυγμα του Ευαγγελίου μέχρι την ώρα της Θείας Μετάληψης με τις κυρίες Χρυσάνθη και Δήμητρα.

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Παρακαλούνται όλοι οι ενορίτες οι οποίοι επιθυμούν να δηλώσουν Γάμο ή Βάπτιση, ή να συναντηθούν με τον Ιερέα να χρησιμοποιούν τις ώρες λειτουργίας του γραφείου.

Ωρες Γραφείου : Δευτέρα, , ώρα 10.00 – 12.00 και ώρα 17.00 – 19.00

«...και τις εστί μου πλησίον;»

Όντως πρέπει να ρωτήσει κανείς, για να δικαιώσει τον εαυτό του... είναι μια ερώτηση που πηγάζει αβίαστα [...] Ποιος είναι αυτός για τον οποίο μιλάει εδώ; [...] Μου έδωσες ήδη μία σκληρή εντολή, να αγαπάω τον Θεό με όλο μου το είναι, και αυτό είναι βαρύ [...] Σαν να μην έφτανε αυτό, μου ζητιέται να αγαπώ και τον πλησίον μου, δηλαδή κάποιον που δεν είναι Θεός, που εξ ορισμού πέφτει σε σφάλματα, και μπορεί να είναι ολόκληρος μέσα σε παντοειδείς πτώσεις και πάθη, που δεν ξέρω καθόλου αν μ' αγαπά... Παρά ταύτα, εγώ να τον αγαπώ και μάλιστα «ως σεαυτόν». Όπως αγαπώ εμένα τον ίδιο. Ο ορισμός δεν είναι αυτός που περιμένουμε. Διότι ο ορισμός του πλησίον, όπως τον θέλουμε εμείς, είναι ο ήδη αγαπημένος, ο ήδη κοντινός, αυτός που έχει δώσει αποδείξεις αγάπης και καλής συμπεριφοράς. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος, τέλος πάντων. Θα τον αγαπήσω, θα τον λυπηθώ λιγάκι, γιατί πολλές φορές αυτό που λέμε «αγάπη» είναι οίκτος, και ο τελευταίος είναι μια περίεργη κατάσταση, είναι εσωτερική χαρά που δεν είμαι στην θέση του, και μετά, λόγω της ενοχής που νιώθω χαρά, δείχνω οίκτο γι' αυτόν. Έτσι γίνεται. [...] «Με τι θα ασχοληθούμε; Με τιποτένια πράγματα; Εμείς πάμε να κάνουμε το έργο του Θεού. Σιγά να μην ασχοληθούμε με τον μισοπεθαμένο». [...] Το έργο του Θεού, όμως, δεν υπάρχει, αν παραβλέπεις τον συνάνθρωπό σου. [...] Ένα πρώτο χαρακτηριστικό της αγάπης που λείπει ... είναι η ευσπλαχνία. Είναι μία αγάπη που έχει μέσα της στοργή και έλεος. Κατεβαίνει στην ανθρώπινη συνθήκη. [...] Βλέπει τον άνθρωπο στην πτώση, στην κούρασή του, στο τραύμα του, στη μεγάλη του ανάγκη. Η ευσπλαχνία είναι ένα χαρακτηριστικό ανιδιοτέλειας. [...] Η χωρίς ναρκισσιστική ανταμοιβή αγάπη. [...] Και τι κέρδος έχω εγώ με όλα αυτά; Το κέρδος είναι η αιώνια ζωή. Το ότι ο Θεός ακούει τα πάντα μου, μετά, που του λέγω και του ζητώ. Κινώ τα χέρια μου και ανταποκρίνεται. Αυτό είναι το φοβερό: πετυχαίνω το στοιχείο της ομοίωσης. Δεν είμαι μόνος πια. Περπατάω και περπατάει δίπλα μου. Μην πω ότι περπατάει Αυτός και με κρατάει στα χέρια Του... Γίνομαι οικείος του Θεού και αυτό είναι ο μεγαλύτερος -μην πω ο μοναδικός- πλούτος σ' αυτή την άθλια ζωή. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Μόνο αυτό. Όλα τ' άλλα μπορούν να χαθούν: όρκοι αιώνιας αφοσίωσης και αγάπης, αυτοκρατορίες, πράγματα, θαύματα... Όλα χάθηκαν. Δεν χάνεται όμως αυτό: το να γίνει κανείς οικείος του Θεού. Αυτό είναι το μέγιστο. Γι' αυτό δεν είναι ανόητοι αυτοί που αγαπούν. Ανόητοι είμαστε εμείς οι υπόλοιποι, διότι χάνουμε αυτή την φοβερή εμπειρία: το να είσαι ένα σκουπίδι επί της γης και ο Θεός να είναι αισθητά παρών δίπλα σου. [...] Είναι ο θρίαμβος της ταπεινής σαμαρειτικής αγάπης του Χριστού, που θα σώσει τον κόσμο.

(Αποσπάσματα από το βιβλίο: «Η ιστορία της αγάπης του Θεού» π. Νικολάου Λουδοβίκου-Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, Άγιον όρος 2016)