

Για το σύνολο του ποσού των δωρεών σας προς την Ενορία μας θα λάβετε απόδειξη για να το δικαιολογήσετε στην Εφορία, αν έχετε γράψει καθαρά τη διεύθυνσή σας πάνω στο βεβαιωτικό της κατάθεσης.)

Dauerauftrag – Συνδρομητής
για την εκκλησία μας

Ich(Wir) bitte(n), folgenden Dauerauftrag zu Lasten meiner/unserer

Konto-Nr. _____

mit dem Betrag 5€ 10€ 20€ €

mit dem Verwendungszweck - Spende / Kirchenbeitrag -

vom Auftraggeber _____

erstmalig am : _____ monatlich / zweimonatlich/ ¹/₄-jährlich/
¹/₂-jährlich / jährlich auszuführen.

Letzte Ausführung : _____

Empfänger : G.O.M. Kirchengemeinde Zoodochou Pigis Wuppertal

IBAN: DE90 3305 0000 0000 3943 20

BIC: WUPSDE33

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Bankverbindung : Griechisch-Orthodoxe Kirchengemeinde
Stadtsparkasse Wuppertal – IBAN: DE90 3305 0000 0000 3943 20 – BIC: WUPSDE33



ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΟΥΠΠΕΡΤΑΛ

Uellendahler Str. 407-D-42109 Wuppertal

Tel.: 0202/70 07 62 - email : wuppertal@orthodoxie.net

www.orthodoxie.net/wuppertal

www.orthodoxie-wuppertal.de

www.ekklisia-wuppertal.de

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 7

1967 - 50 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ - 2017



ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ, ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

02.09.	Σάββατο	Εσπερινός	18.00
03.09.	Κυριακή	ΙΓ' Ματθαίου - Θ. Λειτουργία	09.00
08.09.	Παρασκευή	Το Γενέθλιον της Θεοτόκου - Θ. Λειτουργία	09.00
09.09.	Σάββατο	Εσπερινός	18.00
10.09.	Κυριακή	ΠΡΟ ΥΨΩΣΕΩΣ - Θεία Λειτουργία	09.00
14.09.	Πέμπτη	ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - Θ. Λειτ.	09.00
16.09.	Σάββατο	Εσπερινός	18.00
17.09.	Κυριακή	ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ - Θεία Λειτουργία	09.00
23.09.	Σάββατο	Εσπερινός	18.00
24.09.	Κυριακή	Α' ΛΟΥΚΑ, Αγ. Σιλουανού - Θεία Λειτουργία	09.00
28.09.	Πέμπτη	Ιερά Παράκληση στον άγιο Γεώργιο Καρσλίδη Στη συνέχεια	18.00

Ομιλία στο πνευματικό κέντρο με θέμα :

28.09.	Πέμπτη	<i>«Κράτα τον νού σου στον Αδη και μην απελίζεσαι: η παρακαταθήκη του οσίου Σιλουανού.»</i>	19.00
--------	--------	---	-------

Ομιλήτρια : Μοναχή Ανδρέα από την
Ιερά Μονή Γενεθλίου της Θεοτόκου, Ασπεν Ολλανδίας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

16.09.	Σάββατο	Ερμηνεία της Επιστολής προς Εβραίους	19.00
30.09.	Σάββατο	Ερμηνεία της Επιστολής προς Εβραίους	19.00

Κατηχητικό για τα παιδιά

Κάθε **Κυριακή** μετά το Κήρυγμα του Ευαγγελίου μέχρι την ώρα της Θείας Μετάληψης με τις κυρίες Χρυσάνθη και Δήμητρα.

Παρακαλούνται όλοι οι ενορίτες οι οποίοι επιθυμούν να δηλώσουν Γάμο ή Βάπτιση, ή να συναντηθούν με τον Ιερέα να χρησιμοποιούν τις ώρες λειτουργίας του γραφείου.

**Ώρες Γραφείου : Δευτέρα, ώρα 17.00 – 19.00
και Παρασκευή, ώρα 10.00 – 12.00**

«...έτσι πρέπει να είμαστε: μια πηγή αγαθότητας, ειρήνης και χαράς»

«Είμαστε πολύ αλλόκοτα πλάσματα, κι αναρωτιόμαστε συχνά για όλα τα μυστήρια που μας περιβάλλουν. Ξέρουμε κάποια πράγματα για τον κόσμο, αλλά πραγματικά αυτά είναι πολύ λίγα. Κατ' αρχάς, είμαστε ένα μυστήριο και για τον ίδιο μας τον εαυτό. „Ποιοι είμαστε και τι είμαστε;“, αναρωτιόμαστε. Κανείς δεν μας ρώτησε για να γεννηθούμε, και κανείς δεν πρόκειται να μας ρωτήσει όταν έρθει η ώρα να αναχωρήσουμε από αυτή τη ζωή. Το χρονικό φάσμα της ζωής μας είναι πολύ βραχύ, αλλά ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτής της μικρής περιόδου, μας δίδονται πολλές ευκαιρίες για να τελειοποιήσουμε τον εαυτό μας στο αγαθό και να τον στρέψουμε προς το Απόλυτο Αγαθό. Μόνο έτσι θα επεκταθούν οι ορίζοντές μας και θα αποσαφηνιστούν μέσα μας κάποιες απαντήσεις, όπως το γιατί υπάρχει ο κόσμος και γιατί είναι έτσι όπως είναι. Θα καταλάβουμε ότι είναι εξαιτίας μας έτσι, εμείς είμαστε υπόλογοι για τη σημερινή κατάσταση του κόσμου. Θα συνειδητοποιήσουμε ότι καταστρέφουμε διαρκώς την ειρήνη, την αγάπη και τη χαρά. Ωστόσο, όταν ενωθούμε με την πηγή της Ζωής, όλα θα γίνουν διαυγή. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε κληθεί να διασπείρουμε τη θεία γαλήνη και την ατμόσφαιρα του παραδείσου στον κόσμο. Είναι πολύ λίγοι εκείνοι που αντιλαμβάνονται ότι έτσι πρέπει να είμαστε: μια πηγή αγαθότητας, ειρήνης και χαράς. [...]

Μπορούμε να βρούμε τη Βασιλεία του Θεού μέσα μας. «Κατέλθετε στην καρδιά σας κι εκεί θα βρείτε την κλίμακα που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού», λέει ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Η Αγία Γραφή μάς διδάσκει ότι «η βασιλεία τού Θεού εστί... δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω» (Ρωμ. 14:17). Το πρώτο σκαλοπάτι στον δρόμο προς την κοινωνία με τον Θεό είναι το ολοκληρωτικό δόσιμο του εαυτού μας σ' Εκείνον. Κατόπιν αυτού, είναι η ενέργεια του Θεού που ενεργεί μέσα μας. Κοινωνία με τον Θεό σημαίνει ότι ο Θεός ενοικεί μέσα μας, και ότι η ενέργειά Του λειτουργεί μέσα μας. Το πνεύμα μας ενδύεται τον Θεό κι Εκείνος κυβερνά όλα μας τα συναισθήματα, το θέλημα και τον νου μας. Κι είμαστε έτσι σαν ένα εργαλείο στα χέρια Του. Κινεί τους λογισμούς, τις επιθυμίες και τα συναισθήματά μας, και κατευθύνει τα λόγια και τα έργα των χειρών ημών.»¹

¹ Από το βιβλίο του γέροντα Θαδδαίου της Βιτόβνιτσα με τίτλο «Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας.» Εκδόσεις : Έν πλω.